



Prins op het witte paard

Blijkt een gewone boerenzoon, want hij loopt op klompen. Vergeet dat niet jonge dame.



Debby
De goede Raaf.



Aboriginal

Met de elementen werkt Raaf ook graag. Water is een groot windkostuum. Aboriginal gaat op springstelen en speelt didgeridoo. Een prachtige ontvangst- of openingsact.



Ravenhorst

De boerderij de Ravenhorst zat verborgen in het veen. De Roofridders gebruikten loopplanken om door het veen te geraken. Meteen een mooie act voor de Raven.



Witte Wieve

Een andere oude mythe uit de oostelijke veengebieden zijn de Witte Wieve. Samen met blazers op de midwinterhoorn en goden uit de Germaanse tijd is dit een vrij authentieke winteract.



Raaf Rock Show

Raafje begon ooit met een punkbandje. Hiermee speelden ze tot in Auschwitz. Later met Barbar improvisaties. De Rockshow groeit vanuit een droom.



CKV

Culturele workshop voor leerlingen op middelbare school. Met een voorstelling, en workshops mime, drama-dans en stelten lopen.



Groene act

Boom werd al genoemd: Zwarte Crosser als symbool voor vervuiling staat niet beschreven hier. Maar Stepman en Skatevrouw wel. Zelfs Son of Skate staat er nog in volle glorie bij.



Zulu Geboorteverhaal

Afrikaans poppentheater met Papazulu, Mamazulu en Zulukind. Lief lopend theater of in een korte voorstelling van 15 minuten.



Terracotta

Er was een keizer die toen hij dood ging een enorm leger van terracotta beelden samen met hem liet begraven. Het terracotta leger van Xi'an. Deze kostuums zijn van leren lampenkappen, ingenieus aan elkaar gezet, bijna zonder snede. De muziek is chinees. De beweging van standbeeld tot Tai Chi.

Bruilofttoer

In 2008 had Debby een bruiloft van een vriendin in Noorwegen. Dat mag je niet missen, meer zo dat er op de terugweg nog een bruiloft was te beleven. Een heerlijke vakantie en onderweg speelden we meerdere malen voor de pet. Niet voor het geld, maar voor de ervaring. Vooral voor de jongens. Deze foto is mede mogelijk gemaakt door Savan Raben, de oudste van het stel.



Winkelpromotie

Ballerina's draaien. Flyeren wordt tot kunst verheven. Saturdaynight's House. Het begin van deze kostuums ligt bij de bloemencorso in Lichtenvoorde.

1997

De eerste folder. Waar het allemaal mee begon. Avonden werd er gewerkt. Deze is in slechts een dagje gemaakt met dank aan Romano voor het computer IQ. Op naar de derde!

